

Ons Tijdschrift

*Net of het gisteren was,
En toch reeds een kwarteeuw.*

*Met een gevoel van trots,
Meer nog van dankbaarheid,
Omdat het Ons Tijdschrift is,
Een tijdschrift van zovelen,
Die dachten en schreven,
Die drukten en uitgaven,
Die bladerden, lazen en citeerden.*

*Maar ook met weemoed
Om diegenen die het met ons deden
En er vandaag niet meer zijn.
Dit erfgoed van rechtscultuur
Aan het eind van de eeuw
Doorgeven aan hen die aantreden,
Opdat ze het zouden ontvangen
En op hun beurt voeren
Naar een tweede kwarteeuw,
Als een teken van trouw
Aan hen die voorgingen.*